

StreetWise

Westerkwartier

Streetwise begeeft zich deze keer door het Westerkwartier. Een leuke wijk aan de 'andere kant' van het spoor. Dit is een heel mooi stukje Delft waar van oudsher veel te koop is. Vooral aan de Buitenwatersloot, een lange gracht die loopt vanaf de Coenderstraat tot aan de Krakeelpolderweg. Maar ook in de omliggende straatjes is heerlijk rondslenteren.

Je brengt er makkelijk een middag door. Freek de Schoenmaker, juffrouw Burg de Kruidenier en groentezaak de Haan hebben er plaats-gemaakt voor allerlei andere authentieke en gespecialiseerde winkels. Ik ben er gaan kijken en naast interessante winkels heb ik ook nog twee logeerdresjes ontdekt.



Alice van den Dool neemt je in 'Streetwise' mee op ontdekkingstocht door bijzondere winkelstraten van Delft.

20

Meneer van Ulden

Platen in de huiskamer

Het is niet een huiskamer bij Meneer van Ulden. Maar dan wel een beetje vol met platen. Meneer van Ulden is een plaats voor de in- en verkoop van vinyl. De zaak zit er nu zo'n drie jaar, maar eenmaal binnen heb je het gevoel dat er in dit pand al jaren platen

verkocht worden. Studenten zijn er kind aan huis, maar ook de echte liefhebber komt hier graag. Zoek je iets speciaals, dan ligt er een 'zoekboek' voor je klaar. Daarin geef je aan wat je zoekt. Als de eigenaar er bij zijn inkoop tegenaan loopt,



neemt hij het voor je mee. Zijn je platen vies? Dan kun je ze hier zelfs nog laten wassen. Meneer van Ulden is een heerlijke plek om uren rond te neuzen. Wie weet vind jij hier de plaat die je al jaren zocht. Buitenwatersloot 15

Blauww • oktober 2016



Kapsalon Rima

Een echte gastvrouw

Rima is een bekend gezicht aan de Buitenwatersloot. Al jaren heeft zij hier haar kapsalon. Ze is een uitstekende kapster maar vooral ook een heel warme gastvrouw. De klanten zijn divers: gezinnen, jongeren, ouderen, noem maar op. Ze hebben vaak wel één ding gemeen: ze komen altijd terug. Rima heeft een heleboel vaste

klanten en daar is ze blij mee. Maar iedereen is welkom, dat laat Rima duidelijk blijken. Tot voor kort had zij achter in de zaak ook een schoonheidssalon en een pedicure. Nu deze weg is, zoekt zij nog naar vervanging hiervoor. Dan kunnen de klanten weer van top tot teen verzorgd worden. Buitenwatersloot 25



't Stoffig Pakhuis

Altijd welkom

't Stoffig Pakhuis zit op de hoek in een zijstraat van de Buitenwatersloot. Het is een unieke, gespecialiseerde winkel. Hier worden de mooiste stoffen verkocht met opvallende en bijzondere prints, maar ook exclusieve stoffenmerken zijn er te vinden. Dus als je er van houdt om zelf kleding te maken ben je hier aan het juiste adres. Ben je daar minder handig in, zoals ik, dan is de winkel ook een bezoekje waard, want er is ook veel te koop om kleding op te leuken of te repareren. Er liggen allerhande fournituren zoals knopen, touwtjes, bandjes, opstrijkguurtes, etcetera. Allemaal lekker hip. Je kijkt hier echt je ogen uit en



dankzij de sympathieke eigenaresse Anja voel je je hier altijd welkom. Graswinckelstraat 2

Bloemen en meer

Gewoon Koos!

Nét buiten het Westerkwartier zit Bloemen en meer. Maar je mag ook gewoon 'Koos' zeggen ;-), dan weten de meeste mensen het wel. Het begon met de kraam van opa op de markt en via een tijdelijke tussenstop in de binnenstad is Koos weer terug op de plek waar hij en zijn vader al 50 jaar zaten: bij het station. Nu niet in een kiosk maar in een ruime lichte winkel aan de Spoorzingeel. Als de werkzaamheden



aan de Spoorzingeel af zijn, ligt de zaak helemaal centraal en lekker in de loop. Maar ook nu weten veel 'oude- en nieuwe klanten Bloemen en meer weer te vinden. De grote ruimte wordt gevuld met prachtige bloemen, boeketten, woon- en mode-accessoires. Maar voor een zakelijk bloemenarrangement en gelegenhedenboeketten kun je hier ook nog steeds terecht. Spoorzingeel 2

Dierenspecialzaak Vogel- en Zaadhandel het Westen

Veel voor Vogels

Het Westen is niet zomaar een dierenspecialzaak. Het is een specialist in vogels en alles wat met de verzorging van deze besties of 'beestjes', zoals de sympathieke eigenaar Hans zelf zegt, te maken heeft. Het is niet

een kruidenier, hier wordt het vogelzaad nog per ons afgewogen en kan je dus heel specifiek aangeven wat jouw vogeltje nodig heeft. Wil je een nieuwe kooi én deze comfortabel inrichten dan kan dat ook bij Het



Westen. Zo liggen er verschillende soorten sisal om het de vogels zo prettig mogelijk te maken. Heb je geen vogel maar een kat of een hond, geen punt, ook voor deze huisgenoten koop je hier de noodzakelijke verzorgingsproducten en voedsel. Dat laatste zoveel mogelijk op natuurlijke basis. Buitenwatersloot 123

21

Hotel Coen Delft

Van alle gemakken voorzien

Centraal gelegen, net achter het nieuwe en oude stationsgebouw, bevindt zich alweer 25 jaar Hotel Coen. Het hotel is vrij groot met 40 kamers en een appartement. Het hele jaar door heeft het hotel bezoekers, in het hoogseizoen vooral toeristen en gedurende de rest van het jaar maken veel zakmensen gebruik van dit hotel. De kamers zijn er 'ruim, er zijn één-, twee- en vierpersoonskamers. Aan de straatkant



heeft het hotel een mooi uitzicht over de werkzaamheden aan de Spoorzingeel. Aan de achterkant heb je zicht op de daken en woningen van het Westerkwartier. Het hotel heeft

een grote ontbijt-zaal, bar en sauna en je kunt er zelfs aan je candidate werken. Het hotel is dus van alle gemakken voorzien. Coenderstraat 2

Blauww • oktober 2016



StreetWise

Westerkwartier

22



Fietsplus

Maakt fietsen bijzonder

Met de auto naar de stad, ik begin er niet aan. De fiets is in Delft het beste vervoersmiddel. En als er dan wat aan mankeert dan is Fietsplus aan de Coenderstraat dé zaak om naar toe te gaan voor een (snelle) reparatie. Want Fietsplus is een vakspecialist als het om fietsen gaat. De winkel heeft een groot aanbod aan goede fietsen en toebehoren. Het assortiment varieert van een gewone stads-

fiets, elektrisch aangedreven fiets tot een hypermoderne racefiets die met één vinger op te tillen is. De verkopplaats is groot en dat is handig want meestal is het motto: 's morgens gebracht en aan einde van de dag klaar. Wil je een fiets huren, dat kan hier ook. Veel toeristen maken daar al dankbaar gebruik van. Coenderstraat 4

Blauww • oktober 2016

Juffrouw Josje

Lekker opvallend

Het klinkt misschien wat streng: 'Juffrouw Josje', maar Josje is het allesbehalve. Je kan bij haar wel iets leren. Bijvoorbeeld tijdens één van haar creatieve workshops of kinderfeestjes. Zo kan je er decopatchen, foam kleien, maar ook etagères maken of beeldhouwen. Wil je leren naaien? Ook dat is mogelijk. In de avonden worden er in het atelier naallessen gege-

ven. Maar gewoon koffie drinken kan ook, in de zomer op het terrasje aan het water en anders lekker binnen, tussen alle mooie spulletjes in de 'belevingswinkel'. Juffrouw Josje is van allerlei markten thuis en ze is niet te missen in deze buurt. Wil je precies weten waar ze zit, daar bij die zwaan in het water, lekker opvallend niet als zij zelf! Buitenwatersloot 132B



Poppedijn

Spelen van 0 tot 99

Het maakt eigenlijk niet uit hoe oud je bent bij Poppedijn want hier ligt speelgoed voor de leeftijd 0 tot 99 jaar. Van oudsher is Poppedijn een plek waar alleen poppen gemaakt werden. Nu gebeurt dat nog steeds, er staat een kleine poppentafel in de winkel waarvan de handgemaakte poppetje te koop zijn en je vindt er nog altijd allerlei materialen om zelf aan de slag te gaan. Maar Poppedijn is inmiddels uitgegroeid tot een mooie overzichtelijke speelgoedwinkel, waar kwalitatief goede en duurzame speelgoed merken verkocht worden. Bekende, zoals de Mirco Step, maar ook Haba en Djeco spullen zijn er in de winkel

te vinden. Er is ook mooie duurzame kleding te koop. Oftewel, Poppedijn is een unieke winkel die niet weg te denken is uit Delft. Ik zelf nam er tijdens mijn bezoek gelijk even een stap voor mijn dochter mee. Buitenwatersloot 35



Bed en Broodje Bloem

Logeren tussen de bloemen

We beginnen een 'Bed en Broodje', vertelde de eigenaresse haar vader een aantal jaren geleden. Bed & Breakfast klonk hem namelijk te vreemd in de oren. Ze hoefden alleen nog maar de familienaam Bloem eraan toe te voegen en Bed en Broodje Bloem werd een feit. Twee woonhuizen werden samengevoegd tot één en er ontstond op de eerste verdieping een gezellig verblijf voor

gasten. Vier kamers tellt de B&B en ze zijn allen vernoemd naar een bloem. Zo kan je logeren in kamer de roos, iris, tulp en in het viooltje. Het ontbijt gebruik je in de bloemige ontbijtzaal en in de badkamer komen de bloemen terug in de handgemaakte spiegels. Een Bed & Breakfast met een vrolijk thema en een naam om niet te vergeten. Van Bleywijkstraat 14



Zeevishandel van Oosten

Voor de verste vis

Vishandel van Oosten is een echt familiebedrijf. Het was op die vroeger met de viskar in dezelfde buurt langskwam en nu staan kleindochter en kleinzoon in de zaak, die zij weer van hun vader overgenomen hebben. Het is een mooie winkel waar je langs gaat om even een haring te eten, een visje voor thuis mee te nemen of

een huisgemaakt visproduct te kopen, zoals een mooie harige tonijnartaart of vissalade. Tegenwoordig heeft men de vis bijna niet meer zelf, maar daar heeft vishandel Van Oosten iets op gevonden. Zij gaan in de toekomst workshops visseren geven zodat men thuis dit ambacht ook weer toe kan

passen. Want zeg nu zelf, als je zo'n mooie verse vis in de vitrine ziet, is het toch het

mooist als je deze in zijn geheel mee naar huis neemt. Buitenwatersloot 43



Slagerij Lander

De beste slager op de hoek

Nog één jaar en dan bestaat slagerij Lander honderd jaar! De huidige eigenaar, Hans, staat ondertussen alweer bijna 25 jaar in de zaak. Authentiek dan dit kan het niet. Zeker als je weet dat Hans zijn 'eigen' koeien heeft staan bij een boer in de buurt. Dan weet hij zeker dat

het vlees dat hij krijgt, de kwaliteit heeft die hij zoekt. De eieren en de melk komen ook van lokale boerderijen. Lander maakt verder alles zelf en verzorgt ook graag de catering of een high tea voor particulieren en bedrijven. Private dining? Ook geen probleem voor deze slager. Slagerij Lander is dus meer dan alleen de beste slager op de hoek. Graswinckelstraat 1



23

Kapper 't Knijppie

Een knijpkokaal

Waarom heet deze kapper 't Knijppie? Daar kwam ik achter toen langs ging in de kapsalon aan de Graswinckelstraat. Een knijppie is een klein pand tussen twee grotere panden en dat klopt in dit geval. Daarnaast wordt een café ook nog wel eens zo genoemd. Dus 't Knijppie is geen gewone kapper maar een knijpkokaal. Maar dan wel een beetje met slechts één stoel. Volg je het nog? En aan deze stoel hangt ook weer een mooi verhaal. En als je dat wil weten, neem er dan zelf even in plaats. Laet je

onderhussen knippen door eigenaresse Miranda, die al zo'n acht

jaar in haar Knijppie knipt. Graswinckelstraat 2a



Blauww • oktober 2016