

Alice van den Dool neemt je in 'Streetwise' mee op ontdekkingsocht door bijzondere winkelstraten van Delft.



Streetwise

Rond de Oude Kerk

In het centrum van Delft rondom de Oude Kerk is het goed toeven. Of je nu op pad bent voor de dagelijkse boodschappen of je wilt je lichaam of geest eens verwennen, het kan allemaal in deze buurt. Het is er gezellig, de straatjes zijn sfeervol en de winkels zijn gevestigd in mooie historische pandjes. De ondernemers zelf noemen deze plek in de stad niet voor niets de 'Heerlijke buurt'. Er wordt veel samengewerkt, de ondernemers gebruiken elkaars producten en men loopt geregeld bij elkaar binnen. Ik ben de Voorstraat, Oude Delft, Grote Kerkstraat en de Schoolstraat ingegaan op zoek naar het 'heerlijke' gevoel. Wandel mee!

Koos Bertels

Veelzijdig in groenten en fruit

De winkels zijn ook met de auto makkelijk bereikbaar. Vanaf de Phoenixparkeergarage wandel je richting de Schoolstraat, een smalle straat die uitkomt op de Oude Delft. Hier bevindt zich de eerste heerlijke winkel: Koos Bertels, een groenteboer met mooie groenten en fruit, maar er zijn ook andere versproducten te koop. Alles ligt beeldschoon uitgesteld.

zodat je hier niet zomaar aan voorbij kan lopen. Koos Bertels bevindt zich al 75 jaar op deze plek en is niet weg te denken uit de Schoolstraat. Ben je op zoek naar zogeheten 'vergeten groenten' dan ben je hier ook aan het juiste adres. Deze zaak is een parel in de Schoolstraat en een goed begin om in de stemming te komen voor de 'Heerlijke Buurt'. Schoolstraat 34



Blaauw • juli 2016



Delftse ZOMER

Huisman Garage Sale

Weg is weg

Op de Oude Delft aangekomen sta je rechtsaf en loop je richting de brug. Rechts zit Huisman Garage Sale in een niet opvallend pandje. Kringloop- of mooier gezegd vintage winkels zijn niet weg te denken uit het straatbeeld in Delft. Op de Oude Delft zit er dus ook een-



tje. De familie Huisman woont boven de winkel. Er is van alles te koop: van serviesgoed, tot poppenwagens zoals je dat mag verwachten in een tweedehands winkel. Het aanbod verandert per dag, wat verkocht is, is weg en komt niet meer terug. Dus mocht je wat zien, sla dan meteen je slag. Oude Delft 171A

Il Tartufo

Het Italiëgevoel in Delft

Op zoek naar echt Italiëgevoel in Delft? Dan moet je bij Il Tartufo zijn. Het begint al buiten met het terras maar eenmaal binnen, ben je overtuigd, dit is Italië. Il Tartufo is een Italiaanse trattoria. De winkel staat vol vers gemaakte producten, zoals lekkere pasta's en Italiaanse stoofschotels. Er worden allerlei delicatessen uit Italië verkocht en als je wilt kunnen ze ook de catering voor je verzorgen.

Wil je een los broodje, ook goed. Deze variëren van een broodje met (zelfgeperste) olijfolie en kaas tot aan een panini met ossenhaas met truffelcreme. Meenemen of ter plekke opeten, alles kan. Il Tartufo past heel goed in deze heerlijke buurt! Minderbroerstraat 2 (hoek Voorstraat)



Klieder

Spelen en winkelen



Vanaf de Oude Delft wandel je langs de Oude Kerk, de brug over richting de Voorstraat. Een opvallende winkel is Klieder. Ze noemen zichzelf een speelwinkel. Het is ondertussen een bekende pleisterplaats voor ouders met baby's en kleine kinderen. Het speelgoed dat er verkocht wordt is veelal milieuvriendelijk geproduceerd en wil je voor een prik-

kie jouw kindje in het 'nieuw' steken dan kan dat daar ook. Er hangt tweedehandskleding van mooie kwaliteit. De meeste ouders beginnen hier de dag met een kop koffie om pas na de lunch weer te vertrekken. Zo nu en dan is er ook een kinder-kapper aanwezig. Bij Klieder is het altijd een gezellige boel. Voorstraat 4

Uit de Kunst

Koffie, Kleding en Meubels

Schoon tegenover Huisman Garage Sale bevindt zich een mooie kledingwinkel. Deze zit in hetzelfde pand als het koffiehuis Uit de Kunst, een leuk Frans aandoend café met bijbehorend terras aan de Oude Delft. In de winkel worden met name art deco meubels verkocht en bijzondere dameskleding van Margriet Nannings, Transit, Bella-

donna, Oska en nog veel meer moois. Uit de Kunst is één van de eerste cafés met winkel van Delft, een combinatie die tegenwoordig veel vaker ziet. Oude Delft 140



Chocolaterie de Lelie

Niet alleen voor chocolade



Bij Chocolaterie de Lelie is chocolade het hoofdingrediënt van alle producten. Als je binnenloopt ruik je ook meteen dat de chocolade ter plekke bereid wordt. Achterin de winkel bevindt zich de fabriek waar alle chocolade geschenken gemaakt worden die in de winkel te koop zijn. Er wordt altijd ingespeeld op de actualiteit: moedertag, vaderdag, Pasen, Kerst, voor elk thema wordt er iets lekkers gemaakt.

Maar naast chocolade, staat De Lelie ook bekend om het ijs. We kent de lange rij niet, die tot ver over de brug gaat op een zomerdag? Het ijs wordt gemaakt van de melk van de Bleslandhoeve en het is heerlijk. Er is een aantal vaste smaken en een aantal wissel. De rij neemt je gewoon voor lief, want op deze plek is er genoeg te zien. Voorstraat 10

15

LU-ST

Lunchen in style

Bij LU-ST combineer je de beste dingen van het leven: shoppen voor designproducten en heerlijk lunchen in een stylish omgeving. De meeste ingrediënten voor de gerechten die geserveerd worden, komen uit lokale specialzaken. Er worden mooie designspullen verkocht van ontwerpers uit heel Nederland. De grote winkel staat vol met voorwerpen die allemaal even leuk zijn. Want wat je bij LUST

kan kopen, vind je nergens anders in Delft. Zo blijft het aanbod interessant. Er zijn kleine meubels, schilderijen, sieraden, genoeg om jezelf of een ander bij mee te maken. Voorstraat 8



Galerie XS

Voor eigenzinnige kunst

Wat een leuk verhaal: de kleinste galerie in Nederland, bevindt zich in Delft! Kunstenaar Margo Weijer presenteert er eigen werk en van andere kunstenaars die passen bij de stijl van de galerie. Dat zoekt Margo zelf uit. Het werk oogt modern, soms experimenteel of grappig, met een bepaalde eenvoud en het is allemaal zeer betaalbaar. Hoe klein het ook is, Margo heeft de plek weten om te toveren tot een echte galerie. Nieuw zijn de hippe party's waar Margo ook zelf fan van is. De combinatie is leuk, laat je verrassen en loop er eens binnen! Voorstraat 16



Blaauw • juli 2016



Ambiance Beauty

Pure schoonheid komt van binnenuit

De winkels in de buurt rondom de Oude Kerk verzorgen vooral de invendige mens. Maar ook de nitwendige mens komt aan bod en wel bij schoonheidssalon Ambiance. Hoewel, de eerste vraag die klanten krijgen bij binnenkomst is of zij Deluxe-thee willen. Want pure schoonheid komt natuurlijk van binnenuit. Bij een behandeling van de huid wordt er ook gekeken naar voeding. Ambiance biedt een heel breed scala aan behandelingen. Je kunt ook voor bruidsmake-up terecht in deze sfeervolle schoonheidssalon. Het viel me op dat het er helemaal niet klinisch is en je voelt je er door de prettige inrichting, met veel hout, metten op je gemak. Oude Kerkstraat 5



De Etalage Fabriek

Voor kopers en verkopers

Heb je iets te verkopen of zoek je leuke spulletjes? Voor beiden kan je terecht bij de Etalage Fabriek. Dit is een concept uit Finland maar dan toegespitst op de Nederlandse markt waar bij kleine producenten van allerlei soorten goederen de mogelijkheid krijgen om een plank of meerdere planken te huren waarop zijn hun

spullen kunnen verkopen. Handig voor webshops die ook fysieke plek zoeken om hun verkoopwaar aan te bieden of kleine bedrijven die unieke producten verkopen maar die zelf geen winkelruimte kunnen vinden. Het resultaat is een gezellige winkel, waar je als je de tijd er voor hebt, zeker wel een uur kan rondneuzen op zoek naar net dat ene hebbeding of cadeautje. En het grappige is, alle ruimte is te huur, behalve de Etalage zelf, die wordt om de week door de eigenaar ingericht met spullen uit de winkel. Oude Kerkstraat 8



17

De Blauwen Hont

Van top tot teen vrouwelijk



In het prachtige hoekpandje met de naam De Blauwen Hont tegenover de Oude Kerk, zit de gelijknamige modewinkel met mooie vrouwelijke kleding. Dat wil zeggen, er worden geen broeken verkocht en dat is toch wel leuk te noemen. De jurken, rokken en tops zijn meestal kleurrijk en niet even anders dan dat je gewoontje ziet. De prijzen zijn aantrekkelijk, dus wil je jouw collectie jurken en rokken aanvullen of eens iets anders aan dan die alledaagse spijkerbroek, dan biedt De Blauwen Hont heel veel keuze. Als je er qua kleur niet uitkomt dan ben je hier ook aan het juiste adres, de eigenaresse van de winkel verzorgt ook kleuranalyses op afspraak. Voorstraat 1



Slager Leo van Vliet

Bekend om zijn broodjes!

Voor de beste broodjes van Delft moet je naar Slagerij Leo van Vliet, las ik ergens. En dat is opmerkelijk, een slager die bekend staat om zijn broodjes! De meeste Delftse mensen weten Leo wel te vinden en niet alleen voor de broodjes. De klanten zijn vooral lokaal en komen altijd terug omdat het vlees er erg goed is. Als ik een tip mag geven: Probeer het broodje Vermeer! Oude Kerkstraat 9

Miss Morrison

De enige koffiebranderij

Hip koffie drinken kan op heel veel plaatsen in Delft. Maar er is slechts één plek waar de koffie echt gebrand wordt en dat is bij koffiebranderij Miss Morrison. Als je geluk hebt wordt de koffie gebrand als je binnen komt, je ruikt het buiten al als het proces aan de gang is. De winkel is vooral prachtig opgesteld op de planken met bij elke kaas een foto van de kaasmakers. Echte oude kazen, graskazen, kaas die geleverd wordt aan de koninklijke familie,



kleine zijes waar je op je gemak koffie kunt drinken, of thee, want dat is er ook, met iets lekkers erbij. Wil je meer weten over het branden van koffie, bezoek dan één van de koffiecolleges van Miss Morrison. Ze raakt er niet over uitgepraat! Voorstraat 7

Boerderijzuivel en meer

Voor ambachtelijk kaas van de boer

Als je kaas in de supermarkt koopt, vergeet je vaak dat kaas een ambachtelijk product is dat tijd nodig heeft om te rijpen. Dat realiseerde ik me toen ik bij Boerderijzuivel en Meer binnen liep. De kazen liggen prachtig opgesteld op de planken met bij elke kaas een foto van de kaasmakers. Echte oude kazen, graskazen, kaas die geleverd wordt aan de koninklijke familie,

kaas met vegetarisch stremsel: er is in deze kleine winkel zoveel speciaals te koop, logisch dat mensen hier graag terugkomen. De eigenaar geeft je goed advies, kent de boeren die hun producten aan hem leveren en snijdt een lekker stukje oer-Hollandse kaas voor je af, om thuis heerlijk van te genieten. Oude Kerkstraat 3



Wijnkelders van Dorp

Voor de echte wijnbelering

Als je nu de Oude Kerkstraat de brug oversteeekt en de Oude Delft rechts oploopt, kom je bij de laatste winkel in deze Heerlijke buurt. Dankzij het grote wijvat langs de gracht zou je deze winkel kunnen missen, want als je naar binnen gaat, loop je meteen de trap af, de wijnkelder in. Van Dorp zit in de kelders van drie prachtige panden aan de Oude Delft. Via smalle gangjes zijn de verschillende ruimten aan elkaar verbonden waar tevens tientallen flessen opgestapeld liggen. Alleen hierom al is de winkel een bezoekje waard. Maar laat je daarna wel adviseren door één van de eigenaren want



het zou zonde zijn om dit pand te verlaten zonder een goede fles. Men weet waar men het over heeft bij van Dorp, een prachtaak met veel vaste klanten uit heel Nederland. Oude Delft 205a